

Verslag bezoek Kalapuwa Oktober 2015

Wij (Tineke en Theo) zijn verder gegaan met ons project in Sri-Lanka. Van 28 september tot 9 oktober zijn we op bezoek geweest en weer een prima gevolg kunnen geven aan het project.

Als eerste iedereen die hier aan bijgedragen heeft hartelijk dank namens de ontvangers. Van de oorspronkelijke bewoners van het schiereiland Kalapuwa hebben we nu meer dan 70% een bestaan gegeven d.m.v. een boot, naaimachine, fiets, tuk-tuk, of een start kapitaal om een nieuw bedrijfje op te zetten. Meestal wat men vóór de Tsunami al had maar geen kapitaal kan krijgen om op nieuw te starten.

Dit alles met het verlenen van een micro krediet. Men krijgt een derde van de investering als gift en het restant wordt terugbetaald in 36 maanden, na een opstarttijd van 3 maanden.



We hebben veel mensen bezocht die we de afgelopen keer hebben geholpen en hebben kunnen constateren dat het systeem prima werkt.

Alle kinderen van het schiereiland gaan nu naar school, kinderen van erg arme ouders hebben we nog weer een zetje gegeven door ze te voorzien van een nieuw uniform en schoolbenodigdheden (ongeveer 40 van de 280 kinderen). Dit zijn vaak kinderen van ouders waar de vader van overleden of blijvend invalide is en waar we aan de thuissituatie weinig anders kunnen doen dan alleen te zorgen dat deze kinderen wel hun opleiding krijgen zodat ze zelf een bestaan op kunnen bouwen.

Ook voor een weeshuis voor meisjes hebben we het nodige gedaan om ook hen een toekomst te geven. Leermiddelen, maar ook op het persoonlijke vlak heeft Tineke met een hulpverlener gekeken naar hun situatie en daar de nodige zaken voor aangeschaft.



We hebben eenmalig een uitzondering gemaakt om een school buiten het eiland, maar wel een school waar veel tsunami slachtoffers leven, te helpen. De school zelf is al een bouwval en de middelen die ze hadden was echt beneden alle peil. Ongeveer 50% van de kinderen kwam op blote voeten naar school, geen schoenen, geen leermiddelen, geen bibliotheek. 360 kinderen hebben we van leermiddelen, schoenen en rugzak voorzien en de school een start voor een bibliotheek gegeven.

Wat hebben we verder gedaan:



5 families letterlijk een dak boven hun hoofd gegeven. Dit zijn families die na de tsunami niet meer op het eiland wilde wonen. Bang voor het water zijn ze het binnenland ingetrokken. Dit zijn allemaal gebroken gezinnen, geen vader of moeder meer of gehandicapt.



We hebben 10 fietsen en 12 naaimachines verstrekt aan de mensen en voor de naaimachines een prima afspraak kunnen maken met de leverancier Singer. Zij hebben aangeboden om met elkaar 30 dames op te leiden. Wij kopen de naaimachines bij hen en zij leiden de mensen op. Zij hebben in Kalutara een ruimte met naaimachines om de mensen te trainen, niet alleen voor de machine maar ook naaicursussen etc. In plaats van dat wij dat organiseren doen zij dat.

Wij betalen daar 50% voor is € 75 euro per persoon i.p.v. de € 150 euro dat het ons zou kosten. Van het verschil hebben we extra naaimachines gekocht en zullen in maart volgend jaar de volgende 10 naaimachines aanschaffen. Deze mensen worden in die tussentijd opgeleid.



Zoals gezegd hebben we veel starters kunnen helpen deze keer. Met een ieder hun plan besproken en diegene met ervaring en een goed plan hebben we ook geholpen.

Een opsomming:

Opnieuw opstarten van een restaurantje (Inboedel +kookgerei 125.000 rupee)

Kweken en stekken van Planten (100.000 rupee)

Tuk Tuk Taxi diensten (230.000 rupee)

Strand kleding maken (50.000 rupee) + Strand kleding verkopen (30.000 rupee)

Thuis bakkerij (50.000 rupee)

Lime Picles maken(Lekkernij in Sri-Lanka 90.000 rupee)

Tuk Tuk Taxi diensten (190.000 rupee)

Fabriekskleding verkopen (50.000 rupee)

Strand kleding verkopen (50.000 rupee)

Aanschaf stoffen (30.000 rupee)

N.B. 1000 rupee = € 6,60

Al met al weer een zeer geslaagde paar weken. in totaal weer 32 families een bestaan gegeven. En met veel voldoening terug gekomen.

