



# Nieuwsbrief Mei 2019

Op 23 april 2019, twee dagen na de bomaanslagen in Sri Lanka, vlogen we voor onze Stichting naar Colombo. Niet wetende wat we zouden aantreffen. Aangekomen in Kalutara (ons werkgebied) hebben we geconstateerd dat we ons daar relatief veilig konden achten, er geen acute dreiging was en hebben we ons werk aangevangen. Na een paar dagen was er meer dreiging en werd het reisadvies negatief. Wij hebben besloten om te blijven en ons werk te vervolgen, wederom gebaseerd op een reële risico inschatting en een gevoel vanuit het hart dat sterker was dan het hoofd. Als Stichting hebben we wel besloten om geen grote bijeenkomsten te organiseren (uitdelen uniformen/schooltassen, workshops en trainingen voor studenten en ondernemers etc), maar ons te richten op andere zaken. Hieronder kunt een samenvatting lezen wat we in de periode 23 april tot en met 4 mei hebben kunnen doen.

## Microkredieten – nieuwe stijl!

Na het grote succes van vorig jaar, waar wij in samenwerking met Dhr. Mangale Asoka – een sociaal werker – een groepskrediet aan 30 vrouwen hebben verstrekt en zij dit binnen 12 maanden geheel hebben terugbetaald, willen wij nu verdergaan met groepskredieten. De reden hiervan is dat een strakke coördinatie, gezamenlijke verantwoordelijkheid, wekelijkse bijeenkomsten en een maandelijks betaalmoment heel goed werkt. Ons plan is om voor eind



2019 een 12-tal Self Support teams draaiend te hebben, waarbij er 12 mensen in 1 groep gezamenlijk een krediet krijgen van Euro 1200. Zij betalen 90% hiervan terug in 24 maanden. We rekenen geen rente, maar vragen in plaats daarvan “ food support”. Oftewel, iedere groep is verantwoordelijk voor het verzorgen van een voedzame maaltijd in het jongensweeshuis, 2x per jaar. De 90% krediet die terugkomt, investeren wij in de opleiding van studenten (HBO en universiteit), bestaande studenten en studenten op de wachtlijst. Op deze manier gebruiken we alle euro's twee keer en investeren we zowel in Ondernemerschap als in Onderwijs. En is het jongensweeshuis, waar vaak echt te kort eten is en kinderen met honger naar bed gaan, in ieder geval 24 keer per jaar geholpen.

## Bezoek aan gevangenis



Zoals iedere reis, brengen we altijd een bezoek aan de moeders met kinderen in de gevangenis van Kalutara. Momenteel verblijven er 8 kinderen met hun moeder en zijn er twee zwangere vrouwen. Na een inventarisatie hebben we voor ieder kind + moeder een mooi pakket samengesteld waar behoefte aan is. Ook veel dank voor de zomerkleding die mensen in NL hebben gedoneerd, een groot deel hiervan hebben wij aan deze moeders en de kinderen kunnen geven.

## Tafeltje Dekje



In november 2018 zijn we met een pilot gestart om aan 10 oudere mensen (zonder inkomen en support system en wonend op het schiereiland) twee maal per week van een maaltijd te voorzien. Nirmala koopt de ingrediënten in, kookt en bezorgt deze maaltijden. De pilot was



zo'n groot succes dat we bij een bevriende stichting een aanvraag hebben gedaan voor opschaling naar 20 mensen en voor heel 2019. We zijn heel blij dat we deze donatie hebben gekregen en de ouderen het gehele jaar van eten kunnen voorzien. Wat een bijkomend voordeel is, is dat Nirmala een salaris ontvangt voor deze activiteiten en zij daarmee ook haar 3 kinderen kan onderhouden. Monique is meegeweest op een bezorggronde en heeft persoonlijk geconstateerd dat alle maaltijden goed terecht komen, het eten heerlijk wordt bevonden en de mensen enorm dankbaar zijn voor deze service.

## Meegebrachte spullen & hulp uit het lokale netwerk



Ieder bezoek nemen we altijd veel spullen mee uit Nederland. Met name zomerkleding zowel voor babies, kinderen en volwassenen. Dit keer hadden we meer dan 40 kg kleding mee, allemaal verzameld uit ons netwerk. Dank aan iedereen die dit heeft meegegeven.

Ook hadden we dit keer weer een heleboel telefoons mee. Kanishka is een ondernemer

met een microkrediet voor zijn "repair shop" voor telefoons. Oude telefoons gebruikt hij voor onderdelen of hij krijgt ze weer aan de draad en verkoopt ze dan. We hebben met hem de deal gemaakt dat hij 50% van de opbrengst van de telefoons mag houden en dat de overige 50% naar maaltijden voor het jongensweeshuis gaat. Wij zeggen: win-win!



Aangezien wij al meerdere jaren werkzaam zijn in Kalutara ondervinden we ook steeds meer hulp en sympathie binnen het lokale netwerk. Zo rekent de dokter geen kosten voor een consult als wij iemand langs sturen en betalen we voor medicijnen inkoopprijs. De eigenaar van de fietsenwinkel verdient ook nooit iets aan ons omdat we de fietsen tegen inkoopprijs mogen kopen. Wij waarderen dit enorm!



## Intens moment



In Sri Lanka is het de traditie om hier 7 dagen na overlijden van een persoon (of in dit geval personen, namelijk de slachtoffers van de ontploffingen) een



bijeenkomst te organiseren waarbij eten wordt ingezameld. Dankzij een lieve sponsor konden wij 50

kilo kip (!) doneren. Er wordt dan een samenzijn georganiseerd waarbij de nabestaanden kunnen worden gecondoleerd en waar ook (gezamenlijk bereid) eten is voor iedereen, inclusief de arme mensen. Het wordt hier "arms giving" genoemd. In Kalutara zijn wel 1000 mensen geweest op deze Arms giving bijeenkomst. Heel bijzonder om dat te hebben meegemaakt.

## Oven voor het meisjesweeshuis

Vorige reis vroeg de directrice van het Meisjesweeshuis aan ons of het mogelijk was om een oven te schenken. Terug in Nederland hebben we een aanvraag gedaan bij Stichting



Keer op Keer in Heiloo en .... gekregen! We hebben de oven gekocht, samen met een mixer en bakspullen en dit alles naar het meisjesweeshuis gebracht. Die gaat veelvuldig gebruikt worden!



## Chathuri, Miluka en Cavya

We hebben een goede relatie met alle studenten en kinderen die we ondersteunen, maar soms is er speciale aandacht nodig en willen we deze mensen even extra aandacht geven. Deze keer waren dat de dames Chathuri, Miluka en Cavya.

Chathuri heeft een dwarslaesie en kan via onze steun wel naar de Universiteit. Echter is zij heel ziek en hebben wij haar deze reis adequate medische zorg kunnen verlenen.



Miluka (weesmeisje) stond op het punt uitgehuwelijkt te worden, maar wilde liever lerares worden en nog niet trouwen. Na goed overleg met haar en de toezegging van onze steun, heeft ze nu voor zichzelf gekozen. En Cavya, onze briljante wiskunde student, heeft na een hele moeilijke tijd nadat haar vader is overleden, weer positiviteit in haar leven gevonden en het gaat echt goed met haar. Wij zijn blij dat zij -in ruil voor financiële support om te

kunnen studeren – op zaterdagmiddag iedere week Engelse les geeft in het jongensweeshuis. Zij nodigde ons zelfs thuis uit om te komen eten, daar hebben we dankbaar gebruik van gemaakt 😊.



## Schoolkinderen



Gezien het feit dat we geen bijeenkomsten wilden/mochten organiseren waarbij veel mensen samenkomen, hebben we het uitdelen van de schooltassen/schoolsets en het laten opmeten van de schooluniformen uitgesteld tot over een paar weken. De lijst met 100 kinderen is bekend, de tassen zijn gemaakt en de schoolsets besteld en betaald bij de bookshop. Dus binnenkort krijgen al deze kinderen alsnog hun spullen om weer een jaar naar school te kunnen! Ook de voetbaltenues die we van Openbare Basisschool de Zuidwester hebben gekregen zullen binnenkort worden uitgereikt op een arme school in Kalutara Noord.

**Speciale dank:**



Wij willen onze bevriende ondernemers Marc-Jan, Mirjam, Klaas en Femke bedanken voor het feit dat zij voor het tweede jaar met ons zijn meegereisd. Het is zo fijn om met meer mensen te zijn, een andere blik hebbend, feedback en inzichten te delen. Hierdoor groeien we samen. Dankjulliewell!

Zoals altijd gaat onze speciale dank ook uit naar Nilantha. Hij is onze ogen, oren en drijvende kracht voor de Stichting ter plekke. Zijn inzet voor de stichting is enorm groot. Hij kent iedereen, regelt alles en onderhandelt alle prijzen voor ons 😊.

November 2019 gaan we weer naar Sri Lanka. Mocht je vragen hebben of iets willen bijdragen (in welke vorm dan ook), laat het ons dan gerust weten.

Hartelijke groet,

Namens Stichting Kalapuwa

Theo, Marc Jan, Mirjam, Klaas, Femke, Tom en Monique



**Stichting Kalapuwa Sri-Lanka**

**Website: [www.kalapuwa.nl](http://www.kalapuwa.nl)**

**KvK: 61002550**

**E-Mail: [info@kalapuwa.nl](mailto:info@kalapuwa.nl)**

**Iban: NL04RABO0190466855**

**ANBI Nr: 8541.59.861**

**Veenstraat 21, 3751 GE Bunschoten Spakenburg**

